

שינויים באיכות תשומת העבודה בישראל, 1950 עד 1961¹

1. מבוא

סקירה זו באה לאמוד את השינויים שחלו ברמת ההשכלה הפורמאלית של האוכלוסייה היהודית בישראל בשנים 1950 עד 1961; האומדנים יוצגו לגבי אוכלוסיית המבוגרים (קבוצת הגיל 25 עד 65) ולגבי כוח העבודה.

ההשכלה הפורמאלית הינה אחד הגורמים העיקריים המגבירים את כושר הייצור של גורם העבודה ואת התמורה לגורם זה. לכן עשויים נתונים על גורם זה לשמש לצורך שיקלול איכותי של תשומת העבודה.

אפשר לטעון שעשר שנים הינן תקופה קצרה מדי לצורך סקירת שינויים ברמות ההשכלה של אוכלוסייה נתונה. אנו סבורים, עם זאת, שסקירה כזו הינה מוצדקת לגבי ישראל, ארץ שבה גדלה האוכלוסייה ביותר מפי שלושה, במשך עשר שנים, כששני שלישים מגידול זה באו מעלייה ממדינות הנבדלות זו מזו, באופן ניכר, ברמת תרבותן.

2. שיטת האמידה ומיגבלותיה

מרבית הנתונים, שבהם נעשה שימוש בסקירה זו, מקורם במיפקד האוכלוסין שנערך ב-1961. מיפקד זה מספק נתוני חתך על התפלגותה של האוכלוסייה ב-1961 לפי רמת השכלה, גיל, ארץ מוצא ושנת עלייה.

תרגום נתוני חתך אלה למונחים של סדרה עיתית נעשה כדלהלן: אוכלוסיית המבוגרים (מגיל 25 ומעלה) הופרדה לשתי קבוצות — ילידי חוץ לארץ וילידי ישראל. ילידי ישראל חולקו לקבוצות גיל חופפות בעלות מירווח של שנה אחת בין כל קבוצה לקבוצה הסמוכה לה (25 עד 65; 26 עד 66; 27 עד 67, וכן הלאה עד לקבוצה 36 עד 76), ולגבי כל קבוצה נקבעה רמת ההשכלה במונחים של התפלגות חבריה לפי מספר שנות הלימוד. הונח, שקבוצת הגילים 26 עד 66 ב-1961 מייצגת את קבוצות הגילים 25 עד 65 ב-1960; קבוצת 27 עד 67, ב-1961 — מייצגת את הקבוצה 25 עד 65 ב-1959; וקבוצת 36 עד 76, ב-1961, מייצגת את קבוצת 25 עד 65, ב-1950.

אותה שיטה ננקטה גם לגבי ילידי חוץ לארץ, אלא שלגביהם נוספה גם מיגבלת שנת העלייה. לדוגמה, ילידי חוץ לארץ בני הגילים 26 עד 66 ב-1961, ששימשו כמייצגים את ילידי חוץ לארץ בני 25 עד 65 ב-1960, כללו רק את אלה שהגיעו לארץ עד ל-1960.

המגרעת העיקרית של השיטה שהוצגה לעיל נעוצה בכך, שאין היא יכולה להביא בחשבון את אותם בני קבוצת הגילים 25 עד 65, שנפטרו או היגרו מן הארץ בשנים 1950 עד 1960. חלקם של אלה מגיע לכדי אחוז אחד מן האוכלוסייה הנדונה ב-1960, ולכ-15 אחוזים ב-1950, שכן ההפרש הנובע מתמותה ומהגירה מצטבר על פני השנים (ראה לוח 2 בנספח).

בנתונים המובאים כאן לא נעשה כל תיקון עבור אי התאמה זו, וזאת מחמת העדר נתונים על רמות ההשכלה של נפטרים ומהגרים. מאחר שלמעלה מ-50 אחוזים מהנפטרים היו יוצאי אירופה ואמריקה וכן לנוכח העובדה שמבנה משלחי היד של המהגרים (בהשוואה לכלל אוכלוסיית המועסקים) מלמד על רמה גבוהה יותר מאשר הממוצע (ראה לוח 3 בנספח), ניתן להניח שיש הטיה

¹ סקירה זו נכתבה בידי מר יוסף ברוך ממחלקת המחקר.

כלפי מטה באומדני רמת ההשכלה. הטיה זו הולכת וגדלה ככל שאנו מרחיקים לעבר 1950, שכן המספר של אלה שלא הובאו בחשבון גדל באופן מצטבר מ-1960 אחורה ל-1950. אי התאמה נוספת הנובעת משיטה זו, של בניית סדרה עיתית של רמות השכלה מנתוני חתך, היא תוצאה של העובדה שאנשים רוכשים השכלה גם לאחר שהגיעו לגיל 25. משאנו מתרחקים מ-1961 לעבר 1950, אנו מקבלים הערכות יתר של רמות ההשכלה, שכן ההשכלה שנרכשה לאחר גיל 25 נכללת אף היא בנתונים. התפלגות מספר שנות הלימוד שנבנתה מתוך נתוני המיפקד, תורגמה לצורך סקירה זו, למונחים של ממוצעי מלאי הון השכלה; דהיינו ההתפלגויות שוקללו באומדני ההוצאות למשק, הכרוכות בהקניית רמות ההשכלה המתאימות.¹

3. השינויים ברמת ההשכלה הממוצעת ומקורם

השינויים שחלו בתקופה הנסקרת ברמת ההשכלה הממוצעת של אוכלוסיית המבוגרים היו תוצאה של שני גורמים עיקריים:

(א) שינויים ברמת ההשכלה הממוצעת בכל אחת משלוש קבוצות האוכלוסיה העיקריות (ילידי אסיה ואפריקה, ילידי אירופה ואמריקה וילידי ישראל). הסיווג לשלוש קבוצות אלה ננקט כאן בגלל התלות הקיימת בהבדלים בין קבוצות אלה מבחינת הכנסה, רמת השכלה ומבנה משלחי היד.

(ב) שינויים בהרכב האוכלוסיה, מבחינת שלוש הקבוצות שצויינו.

אף-על-פי שהגורם הראשון נטה להעלות את רמת ההשכלה הממוצעת, הרי היתה השפעת הגורם השני חזקה דיה, כדי לקוז את השפעת הראשון ולהביא לירידת רמת ההשכלה הממוצעת (ראה לוח 1).

לוח 1

מלאי הון ההשכלה של האוכלוסיה בגילים 25 עד 65, 1950 עד 1961

השנה	מלאי הון ההשכלה לנפש (במחירי 1957)	מדר 100.0 = 1950
	(ל"י)	
1950	5.325	100.0
1951	5.041	94.7
1952	5.024	94.3
1953	5.024	94.3
1954	5.003	94.0
1955	4.958	93.1
1956	4.903	92.1
1957	4.919	92.4
1958	4.920	92.4
1959	4.917	92.3
1960	4.947	92.9
1961	4.968	93.3

מקור: לוח 5 בנספח.

¹ ראה חישוב ההוצאות בנספח.

השפעת כל אחד מהגורמים חושבה בנפרד — הראשון על ידי החזקת הרכב האוכלוסיה קבוע והשני על ידי החזקת רמת ההשכלה הממוצעת קבועה. המדדים המתאימים מובאים בלוח 2.

לוח 2

השינויים ברמות ההשכלה הנובעים משינויים בהרכב האוכלוסיה ומשינויים ברמות ההשכלה בתוך קבוצות האוכלוסיה

(מדדים)

שינויים (1) ב- (2) וב-	שינויים ברמות ההשכלה הממוצעות בשלוש קבוצות האוכלוסיה	שינויים בהרכב האוכלוסיה	השנה
(3)	(2)	(1)	
100.0	100.0	100.0	1950
94.7	98.1	96.5	1951
94.3	98.3	95.8	1952
94.3	98.7	95.4	1953
94.0	98.9	94.6	1954
93.1	99.2	93.3	1955
92.1	99.5	92.0	1956
92.4	100.2	91.5	1957
92.4	100.6	91.0	1958
92.3	100.9	90.6	1959
92.9	101.6	90.3	1960
93.3	102.2	89.9	1961

המקור: לוח 4 ולוח 5 כנספה.

השינוי העיקרי בהרכב האוכלוסיה היה גידול בחלקם של יוצאי אסיה ואפריקה על חשבון ירידת חלקם של יוצאי אירופה ואמריקה. חלקם של הראשונים עלה מ-19 אחוזים ב-1950 ל-32

דיאגרמה 1

השינויים ברמות ההשכלה הנובעים משינויים בהרכב האוכלוסיה
ומשינויים ברמות ההשכלה בתוך קבוצת האוכלוסיה

(מדדים)



לוח 3

מדד השינויים ברמות ההשכלה של שלוש קבוצות האוכלוסיה

השנה	ילידי אסיה ואפריקה	ילידי אירופה ואמריקה	ילידי ישראל
1950	100.0	100.0	100.0
1951	102.5	97.4	101.0
1952	104.4	97.3	104.0
1953	105.9	97.4	106.4
1954	106.7	97.4	108.6
1955	106.6	97.6	110.3
1956	105.8	97.8	112.5
1957	109.3	98.2	114.0
1958	109.3	98.6	115.3
1959	109.9	98.7	116.3
1960	110.9	99.2	119.3
1961	111.1	99.6	122.0

ה מקור: פוח 5 בנספח.

אחוזים ב־1961, בעוד שחלקם של האחרונים ירד מ־74 אחוזים ב־1950 ל־58 אחוזים ב־1961 (ראה לוח 4).

שינוי זה הוא הגורם לירידת מדד (3) בלוח 2 — בעיקר במחצית הראשונה של התקופה.

לוח 4

השינויים בהרכב האוכלוסיה בגילים 25 עד 65, 1950 עד 1961

(אחוזים ; כל האוכלוסיה = 100)

השנה	ילידי אסיה ואפריקה	ילידי אירופה ואמריקה	ילידי ישראל
1950	19.4	73.5	7.1
1951	23.8	69.5	6.7
1952	24.6	68.4	7.0
1953	25.1	67.5	7.4
1954	26.0	66.2	7.8
1955	27.6	64.4	8.0
1956	29.3	62.5	8.2
1957	29.9	61.8	8.3
1958	30.5	61.0	8.5
1959	30.9	60.2	8.9
1960	31.3	59.3	9.4
1961	31.7	58.3	10.0

המקור : לוח 4 בנספח.

ברמת ההשכלה של ילידי הארץ חלה עלייה בשיעור 22 אחוזים (ראה לוח 3). עיקר התרומה לעלייה הוא תוצאה של הרחבת רשת החינוך המקומי. מלאי הון החינוך לנפש של ילידי ישראל, שהיה ב־1950 נמוך מזה של ילידי אירופה ואמריקה, היה גבוה ב־1961 מזה של האחרונים בכדי 16 אחוזים (ראה לוח 5).

את השינויים בתוך שתי הקבוצות של ילידי חוץ לארץ ניתן ליחס לשני גורמים: גידול בהשקעות בחינוך בישראל במשך התקופה הנדונה, שהביא להעלאת רמת ההשכלה של הלומדים במוסדות חינוך בישראל ; והבדלים ברמות ההשכלה של העולים, שהם אמנם בני אותן ארצות מוצא, אך עלו לישראל בתקופות שונות.

רמת ההשכלה הממוצעת של ילידי אירופה ואמריקה לא נשתנתה כל עיקר בתקופה הנדונה. יש להניח שניתן ליחס עובדה זו לגורם השני שצויין לעיל. רמת ההשכלה הממוצעת של ילידי אסיה ואפריקה עלתה ב־11 אחוזים. שינויים אלה לא השפיעו על רמתה הנמוכה יחסית של קבוצת ילידי אסיה ואפריקה ; מלאי הון החינוך לנפש בקבוצה זו הווה, ומהווה, כשליש ממלאי ההון בשתי הקבוצות האחרות.

בכל שלוש קבוצות האוכלוסיה עלתה רמת ההשכלה של נשים באופן תלול יותר מזו של הגברים, אולם למרות זאת היתה עדיין רמת השכלתן ב־1961 נמוכה מזו של הגברים (ראה לוח 6).

לוח 5

הון ההשכלה לנפש בשלוש קבוצות האוכלוסיה (בגילים 25 עד 65),
1950 ו-1961

(ל"י, במחירי 1957)

קבוצת האוכלוסיה	1950	1961	מדד 100=1950
ילידי אסיה ואפריקה	1,889	2,099	111.1
ילידי אירופה ואמריקה	6,182	6,158	99.6
ילידי ישראל	5,845	7,131	122.0
מזדוים			
ילידי אסיה ואפריקה	100.0	100.0	
ילידי אירופה ואמריקה	327.3	293.4	
ילידי ישראל	309.4	339.7	

המקור: לוח 5 כנסת.

לוח 6

הון ההשכלה לנפש, לפי קבוצות אוכלוסיה ולפי המין (בגילים 25 עד 65), 1950 ו-1961

(ל"י, במחירי 1957)

קבוצת האוכלוסיה	השנה	הון השכלה לנפש		מדדים	
		גברים	נשים	גברים	נשים
ילידי אסיה ואפריקה	1950	2,800	942	100.0	100.0
	1961	2,976	1,219	129.4	106.3
ילידי אירופה ואמריקה	1950	7,257	5,003	100.0	100.0
	1961	7,144	5,166	103.3	98.4
ילידי ישראל	1950	7,567	4,148	100.0	100.0
	1961	7,917	6,388	154.0	104.6

המקור: לוח 5 כנסת.

4. שיקלול איכותי של כוח העבודה

מדדים של שינויים ברמות ההשכלה הפורמאלית יכולים לשמש לצורך שיקלול איכותי של תשומות העבודה. המדדים שחושבו עד כה מתייחסים לכל האוכלוסיה בגילים 25 עד 65. אולם לצורך שיקלול תשומות העבודה עדיף להשתמש במדד השכלה לגבי כוח העבודה. להלן מובאת השיטה, שבה נקטנו לצורך חישוב מדד זה:

כל האוכלוסיה בגיל 25 עד 65, בשנים 1950 עד 1961, חולקה, לגבי כל שנה, ל-3 קבוצות, לפי ארץ המוצא. כל קבוצת ארץ מוצא חולקה לשתי קבוצות, לפי המין.

הכפלת כל אחת משש הקבוצות הללו בשיעור ההשתתפות בכוח העבודה שנמצא לגביה, מביאה למספר המשתתפים בכל אחת מן הקבוצות. עתה יכולנו להכפיל כל אחת משש קבוצות כוח העבודה, בכל שנה, במלאי הון ההשכלה לנפש של קבוצת האוכלוסיה המתאימה. מגישה כזו משתמעת ההנחה שהרמה הממוצעת של המשתתפים בכוח העבודה בכל קבוצה זהה לזאת של כל האוכלוסיה. הנחה זו, שהיא מוצדקת לגבי הגברים, אינה מוצדקת לגבי הנשים. לגבי 1961 מצוי בידינו אומדן על

ההבדלים האלה ברמת ההשכלה של נשים (ראה לוח 7). בהעדר נתונים נוספים, הנחנו שהבדלים אלה היו קבועים במשך כל התקופה הנדונה.

לוח 7

ההבדלים ברמות ההשכלה בין נשים המשתתפות בכוח העבודה ובין כלל אוכלוסיית הנשים, 1961 (מיליוני ל"י, במחירי 1957)

קבוצת האוכלוסייה	כל האוכלוסייה	כוח העבודה	באחוזים (1) מ' (2)
	(1)	(2)	(3)
ילידות אסיה ואפריקה	1.6	2.7	169
ילידות אירופה ואמריקה	5.1	7.5	147
ילידות ישראל	7.3	9.8	134

המקור: סקר בנק ישראל 5 מס' 23, 'ההשקעות בחינוך ומלאי החון האנושי בישראל', לוח 1.

האומדנים השנתיים של ההשכלה לנפש בקרב כוח העבודה גבוהים מהאומדנים של כל האוכלוסייה. דבר זה הוא תוצאה של רמת ההשכלה הגבוהה יותר של נשים המשתתפות בכוח העבודה לעומת זו של הנשים בכללן, ושל שיעור השתתפות נמוך יותר בכוח העבודה של קבוצות המוצא בעלות רמת השכלה נמוכה יותר (ראה לוח 8).

לוח 8

הון ההשכלה לנפש בקרב כלל האוכלוסייה ובקרב כוח העבודה (בגילים 25 עד 65), 1950 עד 1961 (ל"י, במחירי 1957)

השנה	הון ההשכלה לנפש בקרב :		מדדים	
	כל האוכלוסייה	כוח העבודה	כל האוכלוסייה	כוח העבודה
1950	5,325	6,427	100.0	100.0
1951	5,041	6,140	95.5	94.7
1952	5,024	6,123	95.3	94.3
1953	5,024	6,123	95.3	94.3
1954	5,003	6,094	94.8	94.0
1955	4,958	6,028	93.8	93.1
1956	4,903	5,985	93.1	92.1
1957	4,919	6,020	93.7	92.4
1958	4,920	5,998	93.3	92.4
1959	4,917	5,983	93.1	92.3
1960	4,947	5,998	93.3	92.9
1961	4,968	6,000	93.4	93.3

מקור: לוח 5 בנספח, וסקרי כוח אדם ש' השכלה המרכזית פסטאטיסטיקה.

נספח

אומדני הוצאות לשנת לימודים

ההתפלגויות לפי רמת ההשכלה נעשו במונחים של מספר שנות לימוד : 0, 1, וכ' עד 15, +16.

ההוצאות (במחירי 1957) כוללות שלושה מרכיבים :

א. הוצאות ישירות ;

ב. הוצאות אלטרנטיביות, המייצגות הכנסות שהוחמצו במשך תקופת הלימודים ;

ג. ריבית על סך ההוצאות (הישירות והעקיפות) ; דבר זה מייצג את עלות הרכישה של איזו שהיא רמת השכלה, שכן ההוצאה הכרוכה בכל רמה (פרט לשנה הראשונה) מפוזרת על פני תקופה העולה על שנה אחת.

(הריבית מחושבת כריבית דריבית בשיעור 8 אחוזים לשנה, בהנחה שההוצאות לכל שנה נעשות בסוף השנה).

הסכום המצטבר של הוצאות חינוך לנפש ל-1 עד 16 שנות לימוד, ניתן בלוח 1 להלן.

לוח 1

הוצאות החינוך, ברמות ההשכלה השונות

ההוצאות המצטברות לתלמיד (ל"י, במחירי 1957)	רמת ההשכלה (מספר שנות הלימוד)	ההוצאות המצטברות לתלמיד (ל"י, במחירי 1957)	רמת ההשכלה (מספר שנות הלימוד)
3,062	9	140	1
4,477	10	291	2
6,329	11	454	3
8,328	12	631	4
13,694	13	879	5
19,491	14	1,147	6
25,748	15	1,439	7
32,506	+16	1,752	8

המקור : האומדנים של ההוצאות הישירות והעקיפות נלקחו ממאמרם של י. גרינפלד וי. כניסורט 'ימירות הון ההשכלה בישראל' (ראה דו"ח מחקר מס' 5), דו"ח מס' 5, 1960—1959, מרכז מאלץ למחקר כלכלי בישראל. ירושלים 1961. לנתונים אלה נוספה ריבית בשיעור 8 אחוזים (לפי חישובי ריבית דריבית).

לוח 2

פטירה והגירה בקרב קבוצת הגיל 25 עד 65, 1950 עד 1960

השנה	האוכלוסיה בקבוצת הגיל 25 עד 65, לפי נתוני מפקד האוכלוסין	המספר המצטבר של נפטרים ומהגרים	סך כל האוכלוסיה בקבוצת הגיל 25 עד 65 (1) + (2)	באחוזים מ"3 (2)
	(1)	(2)	(3)	(4)
	אלפי נפשות			
1950	515.9	90.7	606.6	15.0
1951	594.5	82.2	676.7	12.1
1952	621.1	73.4	694.5	10.6
1953	643.1	63.2	706.3	8.9
1954	666.2	54.4	720.6	7.5
1955	695.7	47.0	742.7	6.3
1956	730.6	41.5	772.1	5.4
1957	778.0	34.4	812.4	4.2
1958	808.8	26.1	834.9	3.1
1959	837.7	17.4	855.1	2.0
1960	866.2	8.7	874.9	1.0

המקור: טור (1) ליווחים, שלא פורסמו, של מפקד האוכלוסין, 1961; טור (2) השנתונים הסטטיסטיים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

לוח 3

מאפיינים של מהגרים ונפטרים, 1950 עד 1960

השנה	חלקם של הנפטרים ילידי אירופה ואמריקה בכלל הנפטרים	חלקם של העובדים המינהליים ובעלי המקצועות החפשיים והטכניים בקרב המועסקים
	כל המועסקים	מהגרים
	אחוזים	
1950	72.6	..
1951	68.0	..
1952	68.9	..
1953	68.8	..
1954	68.8	..
1955	67.9	28.7
1956	66.7	30.3
1957	65.6	31.4
1958	64.9	30.6
1959	61.4	24.8
1960	65.2	30.4

המקור: טור (1) — נליונות עבודה של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. טור (2) — השנתונים הסטטיסטיים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

הרכב קבוצת הגילים 25 עד 65, לפי ארץ המוצא, 1950 עד 1961

(אלפי נפשות)

השנה	סך הכול	ילידי ישראל	ילידי אסיה ואפריקה	ילידי אירופה ואמריקה
1950	515.9	36.6	100.0	379.3
1951	594.5	40.0	141.5	413.0
1952	621.1	43.7	152.6	424.8
1953	643.1	47.6	161.6	433.9
1954	666.2	51.7	173.2	441.3
1955	695.7	55.7	191.9	448.1
1956	730.6	60.0	214.1	456.5
1957	778.0	64.4	232.8	480.8
1958	808.8	69.0	246.6	493.2
1959	837.7	74.4	259.3	504.0
1960	866.2	81.3	271.0	513.9
1961	887.3	88.8	281.3	517.2

ה מקור : לוחים ממיפקד האוכלוסין. שלא נהפסמו (מספר שנות הלימוד, לפי גיל, מין וארץ מוצא).

לוח 5

הון השכלה לנפש בקבוצות הגילים 25—65, 1950 עד 1961

(ל"י, במחירי 1957)

השנה	כל האוכלוסיה			ילידי אסיה ואפריקה			ילידי אירופה ואמריקה			ילידי הארץ		
	גברים	נשים	סך הכול	גברים	נשים	סך הכול	גברים	נשים	סך הכול	נשים	סך הכול	
1950	6,427	4,138	5,325	2,800	942	1,889	7,257	5,003	6,182	7,567	4,148	5,845
1951	6,147	3,879	5,041	2,930	918	1,937	7,110	4,864	6,023	7,441	4,389	5,904
1952	6,114	3,885	5,024	2,970	948	1,973	7,089	4,876	6,013	7,547	4,635	6,077
1953	6,098	3,908	5,024	2,997	977	2,001	7,085	4,901	6,020	7,597	4,887	6,220
1954	6,061	3,908	5,003	3,000	997	2,015	7,076	4,919	6,021	7,692	5,056	6,346
1955	6,000	3,883	4,958	2,975	1,024	2,014	7,085	4,944	6,035	7,741	5,206	6,448
1956	5,930	3,851	4,903	2,940	1,031	1,998	7,090	4,971	6,048	7,820	5,385	6,577
1957	5,923	3,893	4,919	3,002	1,104	2,065	7,089	5,023	6,070	7,862	5,507	6,661
1958	5,909	3,916	4,920	2,987	1,122	2,064	7,108	5,063	6,096	7,864	5,662	6,739
1959	5,893	3,931	4,917	2,984	1,156	2,076	7,110	5,079	6,103	7,849	5,790	6,795
1960	5,900	3,988	4,947	2,988	1,192	2,094	7,128	5,125	6,133	7,910	6,082	6,972
1961	5,894	4,041	4,968	2,976	1,219	2,099	7,144	5,166	6,158	7,917	6,388	7,131
המדד : 1950 = 100												
1950	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
1951	95.6	93.7	94.7	104.6	97.5	102.5	98.0	97.2	97.4	98.3	105.8	101.0
1952	95.1	93.9	94.3	106.1	100.6	104.4	97.7	97.5	97.3	99.7	111.7	104.0
1953	94.9	94.4	94.3	107.0	103.7	105.9	97.6	98.0	97.4	100.4	117.8	106.4
1954	94.3	94.4	94.0	107.1	105.8	106.7	97.5	98.3	97.4	101.7	121.9	108.6
1955	93.4	93.8	93.1	106.3	108.7	106.6	97.6	98.8	97.6	102.3	125.5	110.3
1956	92.3	93.1	92.1	105.0	109.4	105.8	97.7	99.4	97.8	103.3	129.8	112.5
1957	92.2	94.1	92.4	107.2	117.2	109.3	97.7	100.4	98.2	103.9	132.8	114.0
1958	91.9	94.6	92.4	106.7	119.1	109.3	97.9	101.2	98.6	103.9	136.5	115.3
1959	91.7	95.0	92.3	106.6	122.7	109.9	98.0	101.5	98.7	103.7	139.6	116.3
1960	91.8	96.4	92.9	106.7	126.5	110.9	98.2	102.4	99.2	104.5	146.6	119.3
1961	91.7	97.7	93.3	106.3	129.4	111.1	98.4	103.3	99.6	104.6	154.0	122.0

ה מ ק ו ר : פיווחים ממפקד האוכלוסין שלא פורסמו (מספר שנות הלימוד לפי גיל, מין וארץ מוצא), וכן לוח 1 כנספת.